

Formandens beretning 2015

Endnu et flot år – det er sgu en meget god vane vi har os!

Nyborg lagde pænt ud som start-by. De har oppet sig siden vi var der sidst, og det var tydeligt at de havde set frem til at vi skulle ankomme. De er klar til at tage imod os igen til næste år.

Første etape gik flot, med god vind op langs Fyns Hoved.

Turen nord for Fyn spredte feltet, vinden tog til og den planlagte sam-ligning blev afblæst og skibene søgte forskellig læ. Nogen ved Æbelø, nogen i Bogense, nogle gik helt til Middelfart og nogen gik til Juelsminde fjord.

Det var denne aften, at vi modtog beskeden om at Anker var død samme eftermiddag. Symbolsk på sejladsens første dag, hvor de fleste lå for anker... Anker mangler her i dag, og han er savnet, men jeg er glad for at hele flåden fik æret ham, fik sejlet for ham, fik sagt farvel til ham.
Æret være hans minde.

Sejladsen tirsdag blev aflyst da vinden var lige imod og der var meget af den, så alle søgte mod Middelfart i eget tempo.

Vi fik en flot sejlads mod Assens, som igen i år tog fantastisk flot imod os – de overgik nærmest sig selv i år, de er ikke til at stoppe, de har virkelig forstået at udnytte de synergier der er i forbindelse med at vi kommer med alle de flotte sejlskibe. Det flotte festfyrværkeri satte som vanligt en flot prik over i'et.

Torsdag gik det mod Faaborg, en flot, flot dag, der var ikke al for meget vind, men vi kunne dog komme frem, og alle kunne gennemføre. Det er altid dejligt at komme til Faaborg, og Lasse Havnefoged gør hvad han kan for at byde os velkommen.

Fredag, sidste ben mod Svendborg, det blev også dagen med mindst vind, men med meget sol – en rigtig sommerdag på vandet.

Der var som altid gjort klar til den store afslutningsfest, alt så ud til at klappe – og så glippede det alligevel med maden, det var en nitte og det kan vi kun beklage. Pga. denne oplevelse har vi også besluttet at sætte prisen ned på næste års festmiddag.

Men ud over maden var det en fantastisk aften, stemningen var god, musikken spillede og træskibsfolket fik atter engang vist hvordan man fylder et dansegulv og holder en fest kørende.

Vores nye team på dommer båden fortjener stor anerkendelse for deres flotte arbejde.

Morten Elmbo udviste stor myndighed og lagde på flotteste vis både start og mål linjer.

Hans rolige og venlige måde at kommunikerer på VHF'en er alle meget glade for. Morten er ikke blevet forskrækket og har heldigvis sagt ja til at fortsætte som dommer, giv ham lige en hånd.

Morten har ligeledes givet bestyrelsen lov til at pege på ham til en plads i bestyrelsen.

Dommerbåden/sejladskontoret har også fungeret aldeles fremragende, vi savner Søren og Ina, men Jens og Anne har levet fuldt op til forventningerne. Anne har tilbudt sin hjælp med ideer og afvikling af Fair Play.

Og når vi nu er ved Fair Play er jeg glad for at kunne meddelelse af jeg nu har fået mulighed for give stafetten videre, Louise Kjøller Olsen fra SKIBLADNER II har sagt ja til at tage over. Det er rigtig positivt at de unge melder ind og vil være med.

I det hele taget har der i år været en tendens til at ungdommen for alvor har fået øje på Fyn Rundt - her tænker jeg bl.a. på NOATUN, MITTE, GULDBORGSUND og AASE, men også fornemmelsen af at aldersgennemsnittet rundt omkring på de større skibe er faldene, er et godt signal.

Fra AASE håber vi at få valgt skipper Alexander ind som suppleant i bestyrelsen.

Legeskibet var også med os rundt i år – hvor var det dejligt med liv og leg på kajen, et fantastisk projekt som vi håber at kunne byde velkommen igen.

Det er dejligt at vores bestræbelser på at få de unge til at komme med, er ved at lykkes.

Facebook kommunikationen er også blevet styrket med siden "sejl med mig" som er lavet til at formidle kontakt mellem skibe og gaster.

Vi har, med Jes Kromann og Lises Mortensens hjælp, fået lavet et lille hæfte med en beskrivelse af skibene, som bliver delt gratis ud på havnene.. Vi er synlige hvor vi kommer frem, og interessen er stor.

Det ser vi også på alle de mange tilskuere der stimler sammen når Alice, fra styrhustaget på HAVET, taler os alle i havn – Alice, det du gør, er uvurderligt!

TS har i år kørt med i vores efterhånden store karavane af "liv på kajen". Det er dejligt at TS er til stede, det håber vi meget på at de er igen næste år!

Til sidst en stor tak til alle der er med til at få det hele til at køre.

Maritimt Center, og ikke mindst Jay.
Marstal Navigationsskole og besætningen på PIA
Vores følgebåde CRUM og NH1,
Lise Mortensen og Jes Kroman
Alice og HAVET
Legeskibet
Hele karavanen,

og vigtigst af alt – alle skibene og alle ombord!

Tak for nu – vi ses til næste år!