

Formandens beretning 2016

De unges år – sådan er der mange der har udtrykt det.

Det blev for alvor tydeligt til præmieoverrækkelsen til afslutningsfesten i år - og igennem hele ugen til Fair Play, hvor Louise og Malene havde en flot debut – de har begge meldt at de er klar til at være på igen til næste år – tak for det!!

Det er jo lige før at jeg føler mig gammel, en uvant fornemmelse, i træskibs-sammenhæng i hvert fald. MEN, når det er på den baggrund kan jeg ikke andet end at blive rigtig glad, både på sejladsens og på skibenes vegne. Fremtiden ser lys ud!

Vi havde også det største deltagerantal længe – 40 skibe – 480 deltagere.

Det satte **Nyborg** på lidt af en prøve mandag morgen til morgenmaden, men de var hurtige til at skaffe flere forsyninger, så forhåbentlig var der ingen der gik sultne fra teltet!

Det var en flot sejlads langs broen, først på den ene side, så på den anden side.

Kerteminde – tog godt imod os som altid, der var mange på kajen.

Tirsdag skulle vi tidligt ud af hullerne, vinden var desværre ikke til kapsejlds hele vejen, men vi fik en flot - om end kort - kapsejlds op langs Fyns Hoved, men lidt har også ret!

Middelfart – vores karavane pynter på molen, i fællesskab med de lokale kommer der liv og glade dage på kajen.

Onsdagens sejlads bød på kryds, der var vind at sejle på – det var en flot dag i Lillebælt.

Assens – på den anden ende. Hele byen er involveret, muligheden udnyttes til at lave torvedage i gaderne, og der var mange folk på kajen på trods af at vejret ikke var optimalt. Endnu engang fik vi en fantastisk fyrværkeri-salut.

Der var ikke meget vind til sejlads denne torsdag, men den blev gennemført alligevel, og vi fik en flot dag på vandet.

Marstal – der var sort af mennesker på kajen da vi kom ind, historiens vingesus er til at mærke, specielt når vi kommer til denne havn. By og havn smelter sammen, autenticiteten er komplet.

Fredag - sidste ben mod Svendborg. For første gang havde vi kapsejlds på Lunkebugt, og der blev kæmpet.

Vi havde nogle meget tætte starter og der var trængsel ved mærket. Alt gik i sidste ende godt – det er nogle dygtige skippere og besætninger der sejler rundt!

Svendborg – som altid mange folk på kajen, der sørges for at holde publikum underholdt til vi kommer ind.

I år holdt vi fest ovre på Frederiksen, i en af de gamle haller. Et nyt koncept der skulle prøves af.

Og med alt nyt er der både for og imod. Tanken er på nuværende tidspunkt at prøve at få det bedste af begge dele – mad i hallerne, musik i pakhuset, men nu må vi se, det er en del af vinterens arbejde.

Næste år fylder Fyn Rundt 35 år – bestyrelsen er allerede gået i tænkeboks så vi kan få markeret det, på den ene eller den anden måde.

Vi håber at se lige så mange skibe og deltagere næste år – god vinter til alle!

Andrea Gotved

Formand