

Fyn Rundt 2022 – 40 år

Formandens beretning.

I år har vi 40-års jubilæum – og det var også 40-tyvende-gang vi sejlede sammen i uge 30.

Fra da sejladsen hed Svendborg-Svendborg på 4 dage, til i dag - og i de seneste år - ikke at have nord-øst Fyn med – der er sket meget.

Vi prøver på både at følge med og forny os. Fornyelsen ses nok mest på vores ruter, hvor vi ikke længere har en fast slut-by - det vil vi gerne blive ved med at arbejde med. Vi ville gerne have nord-øst Fyn med igen, men når Nyborg ikke vil have os på besøg, er vi udfordret på at finde en god rute.

Så, vi udelukker ikke noget – men det skal også være ladsiggørligt.

Men, fornyelsen sker også der hvor det ikke ses af den enkelte, nemlig i vores organisering og i vores aftaler med byerne, vi kan hele tiden blive en lille smule bedre, gøre det en lille smule nemmere i samarbejdet og i vores aftaler.

Men tilbage til i år

Der var mere forberedelse i år end de andre år, da vi i 11 time fik den ide at lave en bog.

Med bestyrelsens opbakning gik Jay, Kristian og jeg i gang.

Det var en sjov proces, hård men sjov – og jeg håber I er glade for resultatet, vi er sgu selv ret stolte af resultatet. Ikke mindst over, at der var muligt at give en bog til alle deltagere – for vi er alle med til at tegne sejladsen, hver og en!

I år havde vi også allieret os med Kirsten der passede vores sociale medier – dét har været fedt, og flot, og det samarbejde håber vi kan fortsætte!

Årets sejlads -

Bogense var årets start by – og man må sige at deres begejstring for vores besøg kan mærkes. Og selv om der var lidt mere vind i år gik det flot med at få skibene vendt og bakket ned i kanalen - for de flestes vedkommende, en del af de store der lå yderst i havnen måtte vente med at vende rundt til afgang mandag morgen.

Mandag gik det mod Gamborg Fjord - på sejladsen var der ingen vind fra skiftende retninger - og opfindsomheden på de enkelte skibe var stor. Der blev både roet fra dæk og i joller, og der blev endda også svømmet.

Vinden kom hen under aften, men det blev alligevel en flot aften for anker – enkelte var udfordrede af den mudrede bund, men det gik!

Der var godt med vind på tirsdagens sejlads til **Assens** - vi fik en flot sejlads!

Godt der var hjælp at hente i Assens, da de store skibe skulle lige til på Nordre mole hvor vinden bar fra

Der var som altid gang i hele byen med "Assens for fulde sejl" men det store fyrværkeri var fravalgt af miljømæssige hensyn – og selvom der var forståelse, var det noget mange havde set frem til. Men som med så meget andet må vi tænke os om, og passe på hvor vi kan!

Faaborg – med et reb i storen (i hvert fald på LILLA) gik onsdagens tur mod Faaborg – endnu en flot sejlads med dejlig vind.

Faaborg tog som altid godt imod os, og der var liv og leben på kajen.

I år fik vi lov at bruge den fine nye kulturhavn til de små skibe – og det var dejligt Træskibsforeningen Faaborg nu er så meget inde over arrangementet, så er vi i gode hænder.

Mod **Marstal** var vi tilbage i den lette vind, og t-shirten kunne luftes igen. Der var lidt at sejle på, og vi fik endnu en smuk dag på vandet.

Marstal tog flot imod os - der var tæt pakket, også på kajen, for mig er det altid en helt speciel fornøjelse at komme til Ærø.

Her blev der fejret endnu et 40-års jubilæum. vores bestyrelsesmedlem Jens Finnemann kunne fejre 40 års ejerskab af det smukke skib ELSA MARGRETHE - tillykke Jens, godt gået!

Svendborg - dagens sejlads tog længere tid end forventet, så ankomsten til Svendborg blev senere end normalt - men vi fik en god kryds dag i farvandet mellem Fyn og Langeland!

Vi fik en flot afslutningefest - og det var godt den var opdelt, for lyden i Rundbuehallen er altså ikke den bedste. Men der er ikke mange steder at vælge imellem når vi er så mange.

Skal vi have et telt der kan rumme os alle skal vi snart til at finde en plads uden for byen.

Derfor havde vi også valgt at musik og fest skulle foregå i det nyrenoverede pakhús - der er vi "hjemme" og der er lyden god.

Der var godt gang i dansegulvet - og vi håber ikke vi har sat for mange spor.

Nu er der kun at se frem mod en god aften her - og når vi er kommet hjem, den videre planlægning af næste års sejlads.

Tak for i år - vi ses næste år!